

# Klotsend lekkere biowijn

wijn

Onno Kleyn probeert een abonnement met telkens nieuwe biologische wijnen.

**G**roenteabonnementen kennen we. Hele

maaltijdingrediëntabonnementen zijn er ook al. En nu is er een biowijnabonnement: elke maand een doos met gevarieerde biologische wijn. Het is een initiatief van Eveline Scheren, die de flessen voor haar pakketten deels bijeegaart bij kwaliteitsimporteurs als Vinoblesse. Ze stuurde me zo'n doos en warempel, die zat vol met vloeibaar lekkers. Zo'n abonnement is dus een uitstekend idee voor wijnlekkers die regelmatig iets anders willen proberen, hun vineuze horizons willen verleggen zonder daar veel moeite voor te doen. En alles nog biologisch ook. Dat biowijn in tien jaar tijd van groezelig en vies naar blikkend briljant is verschoven (geldt niet voor alles, helaas!) heb ik al eens verteld.

Maar wat als je nu geen zin hebt in zo'n abonnement? Als je nog trauma's hebt van de bonnetjes in je tv-blad die wurgcontracten bleken waarmee boekenclubs je jarenlang ongewenste prachtwerken in de maag splitsten? Gelukkig zijn de wijnen bij de Biowijnclub ook los te bestellen. Neem de Albergue do Bonjardim 2008, een rode wijn uit de Beiras, Portugal. Veel kleur, veel geur, massa's heerlijk novemberend zwart fruit, sap en exact het juiste randje roest om er de ideale comfortwijn voor het jaareinde van te maken. Stoer eten past erbij, maar elegant net zo goed, biefstuk, kapucijners, hazenpeper of boerenkool. Klotsend lekker.



Om ons heen is  
het wel vaak  
feest. Af en toe  
klinkt een  
verjaardagslied